

Geleefd hebbende in de vrees des Heeren, is ze in
de vrede gestorven (Tob. XIV 4)

+

ZALIGE GEDACHTENIS

van Mejuffter

Marie-Octavie Vandendaele

lid der Congregatie van O.L. Vrouw en der Derde-
orde van den H. Franciscus van Assisië ;
geboren te Ronse den 27 September 1867 en god-
vruchtig overleden te Ophasselt den 5 April 1949,
voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden

Van kindsbeen af in de vrees des Heeren opge-
voeden als een uitverkorene bekleed met teeder-
heid, goedheid en ootmoedigheid, zedigheit en ge-
duld, wandelde ze, heel haar lange levensbaan, in
eenvoudigheid des harten en oprechtheid, niet vol-
gens de menselijke wijsheid maar volgens Gods
welbehagen en genade. Ze was van God en de
mensen bemind en hare dood, getrouwe weergalm
van haar leven, was kostelijk in de oogen van God.

De Heer bezocht haar : droeve dagen en ellendige
nachten heeft ze geteld. Doch ze heeft met christe-
lijke onderwerping en verdueligheid den Heer af-
gewacht.

Hetgeen ons nu vooral troost en betrouwen geeft,
zijn de goede voorbeelden, die ze ons gegeven heeft
en haar vurig geloof. Nu is het ons zoet te herin-
neren hoezeer haar leven godvruchtig en deugd-
zaam is geweest

H. Augustinus.

O, Maria, mijne Moeder, van mijne teedere jeugd
heb ik me aan u toegewijd, als aan mijne vorstin.
Ge zijt de have waartoe ik mijn toevlucht heb ge-
nomen. O Maagd zonder vlek, ik ben u geheel toe-

gedaan en voor immer onder uwe bescherming.

H. Ephrem,

Vaartwel, gij allen die mij dierbaar zijt. God
roept me. Volgaarne ga ik tot Hem en ik beveel U
aan zijne genade. H. Franciscus van Assisië

Duurbare Broeder, bloedverwanten en vrienden,
weent niet alsof ik dood ware; ik leef in de hemel
met dewijze maagden bij dezen dien ik op aarde
uit ganscher harte bemind heb. Officie H. Agnès

Hebt denk voor de liefdevolle zorgen waarme-
de ge mijn lijdensbed hebt verzacht. Bidt voor mij
en gij mijne neven Priesters van den Allerhoog-
ste, gedenkt U mijner aan het het altaar des Hee-
ren.

(H. Augustinus)

Heer Jezus, geef hare ziel de eeuwige rust.

(300 dagen afl.)



De Familiën Vandendaele,
Vandergheynst ;
Thomæs ;

zeer gevoelig voor de blijken van
deelneming hun betoond bij het over-
lijden van hun dierbare afgestor-
vene

DANKEN U.

Uitgever Frans De Vos, Ophasselt