

« Al wordt mijn lichaam afgebroken,  
al sterft mijn hart,  
Gij zijt mijn Rots, mijn God,  
de toekomst die op mij wacht »



Wij gedenken

DOKTER

**Michel VAN DEN DAELE**

weduwnaar van Véronique SPIERS

geboren te Berchem-Vlaanderen op 19 maart 1901  
en zachtjes in de Heer ontslapen te Ronse  
op 18 maart 1995,  
gezalfd door het Sakrament der Zieken.

Wij danken U, Heer, voor het leven van een  
trouw mens. Hij had de wilskracht van een man die  
recht door het leven zou gaan, eerlijk en oprecht.

De voortdurende zorg voor zijn gezin, kleinkinderen  
en achterkleinkinderen blijven ons bij.

De zware verantwoordelijkheden heeft hij plichtsbewust  
gedragen met toewijding, dienstbaarheid en menselijkheid.  
Zijn zachte en beleefde handelswijze maakte hem een  
beminnelijke huisarts. Hij was een werker, dag en nacht,  
alle dagen steeds ten dienste van elke mens in nood,  
zonder onderscheid.

Hij was een man met een sterk geloof voor wie de  
zondagviering heilig was, zijn steun en zijn vertrouwen.  
Zijn vertrouwde plaats staat nu leeg.

Bonpapa, zoals wij hem noemen, dankbaarheid voor Uw  
inzet en eenvoud in dit leven is ons slotwoord.

Leopold en Anne-Marie VAN DEN DAELE-DACOSSE,  
kinderen en kleinkinderen,  
Gaston en Véronique VANTRAPPEN-VAN DEN DAELE,  
kinderen en kleinkinderen,  
Willy en Marie-Claire VANDE MOORTEL-  
VAN DEN DAELE, kinderen en kleinkinderen,  
Willy en Bernadette VANTRAPPEN-VAN DEN DAELE,  
kinderen en kleinkinderen,  
Francis en Alena VAN DEN DAELE-DE MEESTER,  
kinderen en kleinkinderen,

danken heel oprecht voor  
uw aanwezigheid  
uw gebed  
uw meelevens

remerciant de votre prière  
et les marques de sympathie.

