

*Maria, Lieve Vrouw van Kerselare,
verhoor onze bede
geef ons uw zegen
bij deze avondgroet.*



Wij gedenken in dankbaar gebed

DE HEER

Roger VAN DEN DAELE

Geboren te Edelare op 26 januari 1940 en
godvruchtig overleden te Ronse
op 2 oktober 1999, gesterkt door de ziekenzalving.

Een eenvoudige devotie tot Maria heeft zijn leven
richting gegeven.

Met een dagelijks weerkerend ritme stond hij ten
dienste van bedevaarders in de kapel van Kerselare.
Met diezelfde nauwgezette dienstbaarheid was hij
met de familie verbonden, met toewijding zorgde hij
voor zijn moeder.

Zijn onderhoudswerk in de school, waaraan hij ver-
bonden was, deed hij met ijver en aandacht voor de
kleine dingen.

Hij hield er van mensen te ontmoeten, en langs TV
mocht hij uiting geven van vreugde om de eenvou-
dige dingen van het leven in en rond de kapel van
Kerselare.

Met veel optimisme en hoop bleef hij in de toekomst
kijken als de ziekte hem machteloos maakte.
Zijn gelovig vertrouwen ging uit naar Onze Lieve
Vrouw. Zij gaf hem de draagkracht in die moeilijke
dagen. Zij blijft nu ook de bron van leven voor allen
die dicht bij het leven van Roger stonden. Moge ook
hun vertrouwen standvastig zijn.

Zo bidden wij U God,
Gij die de bron van alle leven zijt,
laat dit leven verder gaan dan de tijd
waarin wij leven.
Laat nu ons gebed,
in dankbaarheid om zijn leven in ons midden,
de band van liefde zijn die over de tijd heen reikt.

Onze Lieve Vrouw van Kerselare,
voor vele mensen die naar U kwamen
heeft Roger uw kapeldeur geopend,
opent Gij nu voor hem de deur die toegang geeft
tot de eeuwige vreugde in het Vaderhuis bij Jezus
waar Gij hem als een zorgzame moeder opwacht.

*De namis zal opgedragen worden op
zondag 31 oktober 1999 om 19 uur in de
Sint-Martinuskerk te Oudenaarde-Edelare.*

De families Van Den Daele en Vandendorpe
danken U om de blijken van medeleven
in hun rouw en om uw gebed.

Begrafenissen D'Hondt, Oudenaarde, Tel. (055) 31 11 33

