

Heden is overgegaan naar het eeuwig leven
de ziel van MEJUFFER

VICTORINE VAN DEN DAELE

geboren te Elst op 19 juli 1910 en godvruchtig overleden in de kliniek te Brakel-Oprakel op 3 januari 1974, gesterkt door het H. Sakrament der zieken.

Ze was erelid van de H. Hartbond en van de bond der gepensioneerden te Oprakel.



De families VAN DEN DAELE en DE BOCK,

danken U oprecht voor de blijken van deelneming betoond in hun diepe rouw.

Druk. DE VOS, St..Martens.Lierde

Goede God, in de vredevolle Kerstdagen en in de omwisseling van het nieuwe jaar riep gij uw trouwe dienaress Victorine tot U om haar de volle Kerstvreugde en vrede te schenken, bij haar Heiland Jezus Kristus.

Gans haar leven muntte uit door een goed beleefde Godsvrucht, bescheidenheid, stille en eenvoudige plichtsvervulling. Steeds had ze voor ogen de lering der eeuwiges Waarheid: Zalig zijn zij die zuiveren van hart, Zalig zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid; Zalig zijn de vreedzamen... Hieraan zullen allen erkennen dat gij mijn leerlingen zijt, als ge vrede en liefde voor elkaar opbrengt, naar die lering richtte ze zo goed ze kon haar eenvoudig en gelovig leven. Op iederen Bondsdag heeft ze voorbeeldig telkens geaderd tot de sakramenten. Gaarne was ze van de partij op de vergadering van de bond der gepensioneerden. Geen dag ging voorbij zonder gebed. In alle doen en laten was gans haar leven een opgaan in de belofte en Hoop van de Heer.

Alles aanvaardde zij als komend uit Gods hand: de goede en kwade dagen. Eucharistie en gebed hebben dat leven gevoed en gesterkt om alles met geduld en gelatenheid te dragen, uitziende naar het grote moment dat God haar roepen zou tot het onvergankelijke leven in eeuwigheid.

Mijn dierbare familieleden, broer en zusters, van ons tien zijn we reeds met zeven bij de Heer. Zowel in ons groot gezin en reeds meer dan 23 jaar in een nog groter gezin van het bejaarden tehuis ben ik met mijn zuster Paula diep gelukkig geweest, waar ik met zoveel goedheid, toewijding, zorg en liefde bejegend ben geweest.

Tot U allen, mijn geliefde familie, Eerwaarde Zusters en mijn goede bevriende kennissen van het tehuis, mijn oprechte dank voor alles en aan allen wat ge voor God en uw naaste zo mooi en zolang ten beste hebt gegeven. God lone het U!