

De ware genegenheid voor de overledenen bestaat in ze eerst te bewenen en dan voor hun eeuwige rust te bidden. (Sint Augustinus)



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

Victorine Van den Daele

weduwe van Mijnheer
Gustaaf DE NAYER,

geboren te Elst de 1 juli 1872 en er godvruchtig
overleden de 22 december 1959,
voorzien van de laatste H.H. Sakramenten.

Lid van de Confrerie van het H. Hart.

God onze Redder, heeft zijn minzaamheid getoond voor alle mensen, door zijn enige Zoon Jezus Kristus te zenden om ons te verlossen van de slavernij van de duivel en de eeuwige dood. Dit moet ons aanzetten om onze weerspanning tegenover Hem af te leggen en voortaan bezonnen, eerlijk en vroom in deze wereld te leven. (Liturgie van Kerstmis)

Deze achtbare overledene, van jongs af in de vrees des Heren opgebracht, heeft steeds getrouw haar kristelijke plichten gekweten. Zij was een goede echtgenote en een deugdzaam moeder die met toewijding en zorg haar talrijk gezin heeft grootgebracht.

Kwellingen en beproevingen zijn haar niet gespaard gebleven, maar volkomen onderworpen aan Gods H. Wil, heeft zij alles aanvaard wat haar ziel kon louteren en verdienstelijker maken voor de Hemel.

Thans is haar strijd gestreden en haar levensoffer volbracht. Groot zal haar beloning zijn en haar geluk bestendig.

Beminde kinderen en kleinkinderen, vergeet niet wat vader en moeder voor u hebben gedaan, onthoudt hun wijze raadgevingen, leeft

altoos als goede kristenen en vergeet hun niet in uw gebeden.

Mijn Jezus barmhartigheid. (300 d. afl.)



De families VAN DEN DAELE, PER-
SOONS, DE NAYER en DE POORTER,

**zijn zeer erkentelijk voor uw
blijken van kristelijke deelne-
ming en danken U.**

Uitg. A. Van der Stichelen, koster, Elst