

Eenmaal zal dit vernederd lichaam
weer verrijzen.

Wil in uw vroom gebed gedenken
de ziel van Mijnheer

Albert Van den Dooren

weduwnaar van Mevrouw

Odile De Backer

geboren te St.-Martens-Lierde op 26 mei
1900 en overleden te Gent op 5 september
1969. Gesterkt door het sakrament der zie-
ken en de Pauselijke zegen.



De familiën Van den Dooren,
De Backer,
Van Petegem en
Van de Velde,

zijn zeer erkentelijk om uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.

Druk. De Vos, St.-Martens-Lierde

Hij was een man vol ijver voor zijn zaken,
rechtschappen en eerlijk in zijn handel, open
in zijn spreken en dienstvaardig voor ieder-
een. De dood maakte onverwacht een einde
aan dit leven, maar ook een begin aan een
eeuwig onvergankelijk leven. Want zo bid-
den wij in de prelatie van de uitvaartmis:
«Gij neemt het leven, God, niet van ons af
Gij maakt het nieuw, dat geloven wij op
uw woord.»

Vader is overgegaan naar het eeuwig le-
ven, en wij die leven in de tijd krijgen
langs de gemeenschap der heiligen de kans
om Hem verder in oprechte liefde te hel-
pen ingaan in de eeuwige vreugde door ons
gebed en de deelname aan de viering van
de H. Eucharistie.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, mijn
taak was af! De Heer riep mij ter verant-
woording. Bid voor mij dat Hij mij barm-
hartig weze in het oordeel, en vooral aan-
dacht geve aan de goede wil die mij beziel-
de. Leef zo, dat wij met elkaar eenmaal
voor altijd samen zijn bij de Heer.

Beste vrienden en geburen, blijf mij ge-
denken in uw gebed en bij de viering van
de H. Eucharistie, de enige vriendendienst
die gij mij nog bewijzen kunt. Dank aan
uw bemiddeling zal mijn ziel de eeuwige
rust verwerven en zal het eeuwig licht
voor mij stralen.

Hij ruste in vrede. Amen.