



Liefdevol aandenken aan
de heer

Albert Van Den Dooren

weduwnaar van mevrouw
Emma Van Turtelboom

geboren te Sint-Maria-Lierde op 25 februari
1911 en godvruchtig overleden in het A.Z.
Sint-Elisabeth te Zottegem op 8 januari 1997.

Roger en Denise Van Den Dooren-De Vuyst,
Tony en Carine Verstraete-Van Den Dooren
en kinderen Sandrine en Céline,
Luc en Ann Janssens-Van Den Dooren en
kinderen Annelies en Christoffel,
De families Van Den Dooren,
Van Nieuwenhove, Van Turtelboom en
Pannekoeke danken u voor de blijken van
genegenheid.

*Albert is van ons heengegaan.
Maar heengaan ... mogen heengaan in de vreugde
van onze Schepper, betekent niet: troosteloos
treuren.*

Deze goede vader en doorbrave man heeft het
doel van zijn leven bereikt: hij heeft door onver-
droten ijver en inzet, in moeilijke tijden, samen
met mijn moeder een mooie droom verwezenlijkt.
Zij hebben ook samen mogen genieten van de
goede vruchten van Gods schepping.
Met geloof, hoop en liefde heeft mijn vader zijn
leven geleefd.
Mijn vader was een eenvoudig, stil maar recht-
schapen man, dankbaar om iedere vorm van
toewijding en genegenheid.
Wij, die hier nu samen zijn, nemen afscheid van
hem die ons dierbaar was. Moge de Almachtige
God hem belonen met het Paradijs.

*Liefste kinderen, familie en vrienden, bedankt
voor de vele, mooie herinneringen, bedankt voor
uw vriendschap.
Omdat wij door het gebed verenigd blijven zeg ik
u geen vaarwel maar tot weerziens bij de Heer.*