



TOT VROOM AANDENKEN

aan de heer

Albert VAN DEN DOOREN

echtgenoot van mevrouw

CLEMENTINE MOTTE

geboren te St. Maria-Lierde op 28 juni 1914 en
godvruchtig overleden te Geraardsbergen op 9
juli 1977, gesterkt door de HH. Sakramenten der
zieken.

Erelid van het syndikaat der verenigde been-
houders van Geraardsbergen en omliggende.

't Zij kort of lang, waarom is 't dat wij leven,
tenzij om God, met winste weer te geven
hetgeen Hij ons verleende, en onze keer
van sterven af te wachten van de Heer ?
Ik was bereid om, op het eerste manen,

met licht in d'hand, kloekmoedig mee te gaan, en
zo Jezus deed, na lijden fel en groot,
de hemelvaart te winnen, door de dood.
Ik was bereid ; ik stierf, en, van die stonden,

heb ik het licht des levens weergevonden ;
en, nu dat ik gestorven ben, o Heer,
en U aanschouw, en sterf ik nimmer meer !

G. Gezelle

Hij was eenvoudig van hart, minzaam van
karakter, zacht en kalm.

Voorbeeldig echtgenoot, oppassende en werk-
zame vader, heeft hij zijn jongen in eer en
deugd grootgebracht en het zal hem, bij zijn
heengaan, wel een troost geweest zijn de zeker-
heid van diens toekomst met zich mee te dragen.

Geliefde echtgenote, graag zou ik nog enkele
jaren, met u, genoten hebben van een rustige
levensavond. Ik dank u voor uw trouwe aan-
wezigheid aan mijn zijde gedurende al die
kommervolle jaren.

U, mijn kinderen en kleinkind, waarvoor geen last
me te zwaar is geweest, vraag ik, nauw aan
mekaar verbonden, mijn voorbeelden te volgen,
en uw vader en grootvader indachtig te zijn in
uw gebeden. Dan zien we elkaar terug in het
blijvende Paradijs.

Barmhartige Jezus, geef zijn ziel de eeuwige
rust.

De families

VAN DEN DOOREN, MOTTE, GROENEN

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Drukkerij De Vos. koster. Overboelare