

« Leg haar als een zegel op ons hart...
want sterker dan de dood is de liefde ».

In de vrede van de Heer is heengegaan

MEVROUW

Alberta - Maria VAN DEN DOOREN

echtgenote van de heer

ROBERT VAN WIENENDAELE

geboren te St.-Martens-Lierde, op 21 mei 1903
en godvruchtig in de Heer ontslapen te Brakel,
op 17 september 1978, gesterkt door de HH. Sa-
kramenten der zieken.

Lid van de Bond van Geepnsioneerden.



De families

VAN DEN DOOREN - VAN WIENENDAELE,

danken hierbij allen die haar tot troost ge-
weest zijn in haar laatste levensdagen en
voor de oprechte deelname bij dit smarte-
lijk verlies.

De dierbare overledene was door de Schepper
mild gezegend met de schoonste levensgaven :
eenvoud, minzaamheid en offervaardigheid voor
de noden van de evenmens ; de schoonste pa-
rels aan haar moederkroon.

Haar christelijke overtuiging en haar rotsvast
vertrouwen in de almacht van God, sterkten haar
onophoudend in de beproevingen die zij op
haar levenstocht ontmoette. In haar gebed, en
in haar stille zelfverloochening putte ze iedere
dag de nodige kracht en de troostvolle moed
om de dagtaak kranig aan te pakken en te
beleven in dienst van haar gezin en de omge-
ving.

De liefde voor haar echtgenoot, haar kinderen
en kleinkinderen, en voor allen die haar kenden,
zal onuitwisbaar voortleven in dankbaar herden-
ken haar schoon en stil leven.

De moed en de blijheid waarmede ze gelaten
haar ziekte aanvaardde en droeg strekken tot
voorbeeld van gelatenheid en overgave. Haar
heengaan was de trouwe weergave van haar
leven. Ze ging naar de hemel, om daar haar
schone taak voort te zetten : voor eeuwig bid-
dend voor hen die wenen om haar heengaan,
want haar afsterven brengt een grote leemte in
haar huiskring...

Als dank en grote eerbied om uw verdienstelijk
leven, zal ons gebed u, lieve echtgenote, moeder
en grootmoeder, vergezellen op uw weg naar de
Heer... of we leven of sterven, het is voor de
Heer...

Geliefde vrienden, geburen en kennissen, blijft
me indachtig in uw gebed, veel dank voor uw
attenties.