

Door Uw dood en Uw verrijzenis, verlos ons Heer !



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

ALFONS VAN DEN DOOREN

zoon van Petrus en Sylvie SURDIACOURT.

Geboren te Parike, de 13 Juni 1873 en er godvruchtig
overleden de 27 Februari 1953,
gesterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.

Lid van de Confrerie der H. Barbara.

Hij leefde vele jaren onder ons als een treffend voorbeeld van kristen mens, vol van geloof en welgeste godsvrucht; zacht en eenvoudig, werkzaam en gemoedelijk in zijn omgang, als een vreedzame geest is hij voorbij gegaan.

Daarom heeft de Heer hem de benauwdheden der dood gespaard om zo onbevreesd de dood te naderen en van de Heer de kroon van een verdienstelijk leven te mogen ontvangen.

Eens slaat voor iedereen het uur van heengaan uit deze wereld; maar zo mogen heengaan, dat men niets hoeft te betreuren, dat men in alles mag gerust en tevreden zijn, ziedaar het aandeel van de christen mens en zijn grootste voldoening bij de stonde van het sterven.

Vaartwel lieve Broeder en Zusters, ik verlaat U met de zoete herinnering aan Uw liefde en genegenheid. Gedenkt me nu in uw gebed, zoals ik U ook zal gedenken van hierboven om eens samen met ons overleden Ouders en Broeder voor immer verenigd te zijn.

Beminde Bloedverwanten, ik dank U voor uw liefdevolle zorgen tijdens mijn ziekte. Gedenkt me steeds in Uw gebeden.

Genadige Jezus, geef hem de eeuwige rust. (7j. 7 d.)

Uitg. VanDer Geynst Raf., Koster, Parike.

Uw gebed en uw deelneming in onze rouw was een troost voor ons.

De familieën VAN DEN DOOREN, SURDIACOURT, VAN DE MAELE en DE ROE.

BEDANKEN.