

O God, die aan de Rechterhand van de Vader zit, plaats de ziel van Alfons bij Uw heiligen.

†

VROOM AANDENKEN

aan Mijnheer

Alfons-Jozef VAN DOOREN

weduwnaar in 1e huwelijk van Mevrouw
EMMA VAN DE VYVER

weduwnaar in 2e huwelijk van Mevrouw
CATHARINA BURM

geboren te Zele, de 14 November 1872
en godvruchtig overleden te Belsele
de 21 Mei 1956

Lid van verschillende godvruchtige genoot-
schappen.

Gesterkt door de H.H. Sacramenten

Zoals hij geleefd heeft, zo is hij ook naar de Heer terug gegaan: kalm en gelaten, geheel aan Hem overgegeven is hij zacht van ons gescheiden, om beloofd te worden voor het vele goede, dat hij heeft gedaan.

Hij heeft zijn leven niet doorgebracht in ledigheid: steeds moest hij ook in den ouden dag bezig zijn. Hij was ook een goede kristen mens, die zolang het ging trouw was aan zijn godsdienstplichten en gaarne de wacht betrok van het Allerheiligste.

Hij was goed, behulpzaam en vriendelijk voor iedereen. Omdat hij goed heeft geleefd en God getrouw heeft gediend tot het einde van zijn leven, is deze dood geen dood, maar een verandering van woonplaats, een verhuizing naar een goede woning.

Bemind familie, gij vooral die mij hebt verzorgd en bijgestaan, hebt dank. Houdt allen mijn schoon voorbeeld voor ogen, en vergeet mij niet in uwe gebeden.

Beste Vrienden en kennissen, de dag komt dat wij elkaar terug ontmoeten. Blijven wij ondertussen bidden voor elkaar.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
300 d afl.



Uw gebed is een zoete lafenis
voor onze duurzame afgestorvene,
Uw deelneming een ware troost
voor ons daarvoor danken U:

De familie

VAN DOOREN,

BURM

BORMS,