

De gezondheid is maar een ijdel woord, het leven slechts een droom, het geluk op aarde van zeer korten duur: alles is ijdelheid, behalve God beminen en Hem trouw dienen.



BID VOOR DE ZIEL VAN
MIJNHEER

Alfred VAN DEN DOOREN

zoon van wijlen

Richard en Melanie Van Petegem

geboren te Sint-Martens-Lierde, de 13 januari 1907 en godvruchtig overleden in de kliniek te Geraardsbergen, de 20 september 1961.

Gesterkt door de laatste HH. Sacramenten.

Aan God alleen komt het toe een oordeel uit te spreken over het leven van de mens (St Paulus)

De Heer alleen kan een juist oordeel vellen. Hij immers kent de volledige verantwoordelijkheid, ook de vele beïnvloedingen, in oorsprong en gevolg, van al onze gedachten en gevoelens, van onze woorden en daden: God alleen is de volstrekt rechtvaardige Rechter.

Weest dan altijd bereid en leeft zo, dat de dood u altijd bereid vinde.

Bemide broeders en zusters en gij allen die mij duurzaam zijt, weest mij indachtig in uwe gebeden: eens zien wij elkander weder in de Hemel.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
(300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. (300 d. afl.)



De familiën VAN DEN DOOREN,
VAN PETEGEM.

Zeer gevoelig voor de blijken van deelneming hun betoond bij het overlijden van hun teergeliefde afgestorvene.

DANKEN U.