

Geloofd zij Jezus-Christus.



**BID VOOR DE ZIEL VAN**

Mijnheer

**ARTHUR VANDENDOOREN**

geboren te Everbeek de 24 november 1883 en er  
overleden de 27 juni 1967, voorzien van de HH.  
Sacramenten der zieken en van de Pauselijke  
zegen « in articulo mortis »

---

Gelijk de munter waarde geeft aan het me-  
taal, zo geeft de dood waarde aan het leven; door  
de dood immers kan men voor het leven iets kopen  
dat waarlijk waardevol is. Sterven is geen  
stap in het duister, maar een stap naar het licht.  
De dood is onze moeder, die ons een nieuwe ge-  
boorte geeft.

De dierbare overledene was een braaf en  
rechtvaardig man, zeer gehecht aan zijn familie;  
zijn gul en minzaam karakter maakten hem van  
iedereen bemind. Betoon, smeken wij, Heer, uw  
barmhartigheid aan uw dienaar Arthur; dat hij  
met uw Heiligen zich altijd in U moge verheugen

Mijn dierbare familieleden en vrienden, en  
gij vooral mijn lieve nicht die mij met zoveel lief-  
de hebt omringd en door uw toegewijde zorgen  
de lasten van mijn ziekte hebt helpen dragen, ik  
dank u voor uwe grote genegenheid. Weest mij  
indachtig met een vroom gebed.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

De familiën

VANDENDOOREN en CLINQUANT  
zijn zeer erkentelijk voor de blijken van  
kristelijke deelneming en danken U.

---

Dr. Vw Modde, Everbeek.