

Enemaal zal dit vernederd lichaam weer verrijzen.



Gedenk in uw gebed de ziel

van Mijnheer

Arthur Jozef VAN DEN DOOREN

Echtgenoot van

Mevrouw Georgina COTTON

geboren te St.-Martens-Lierde, de 28 augustus 1903
en zacht in de Heer ontslapen te Geraardsbergen,
de 21 september 1966, gesterkt door het H. Sacrament
der zieken en de Pauselijke zegen in articulo
mortis.

Voor uw gelovigen, Heer, wordt het leven niet
ontnomen, maar omgezet in een beter leven, en
wanneer de aardse woning is vernield, wordt een
eeuwige verblijfplaats in de hemel veroverd.

(prefatie)

De dierbare overledene was een goed echtgenoot
en vader, werkzaam en bekommerd voor het wel-
zijn van zijn gezin. Een onverbiddelijke hartkwaal
ondermijnde zijn gestel en doemde hem heel vroeg-
tijdig tot werkloosheid. Met geduld en onderwer-
ping aan Gods H. Wil, droeg hij het kruis van deze
beproeving, tot de Heer het van zijn schouders nam
en hem liet ingaan in zijn vreugde.

Mijn dierbare echtgenote, samen hebben wij wel
en wee gedragen in dit aardse leven, de laatste
jaren was ik voor u meer een last dan een steun,
met edelmoedigheid en geduld hebt gij voor mij
gezorgd. Ik dank u daarvoor en bid de Heer dat Hij
er u om lone!

Mijn beste kinderen, weest voor moeder een
steun en een troost in deze zware beproeving en
vergeet mij niet in uw gebed.

Gij allen die mij hebt gekend, familieleden, vrien-
den en geburen, denkt aan mij en helpt mij door
uw gebed en viering van de Eucharistie om aan
Gods rechtvaardigheid te voldoen voor wat ik
misdeed in mijn leven!

Heer geef Hem de eeuwige rust.
En het eeuwig licht verlichte hem.
Hij ruste in vrede.

*Een milde troost waren ons uw
blijken van christelijke deelneming
bij het afsterven van hem die ons
zo dierbaar was.*

Daarvoor danken U innig :

*De familiën VAN DEN DOOREN
COTTON
ROOS
ROELS.*

Uitg. Raf Cromphaut, St.-Martens-Lierde