

Mijn Jezus Barmhartigheid.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

**Emiel Vanden Dooren**

Weduwnaar van Mevrouw

**Clemence De Bleeker,**

geboren te St. Maria-Lierde, den 17 December 1858,  
en er godvruchtig overleden, den 4 November 1946,  
versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Goed van inborst en rechtvaardig in zijn handel genoot hij de algemeene achting. Zijn hooge leeftijd, die hij doorbracht in de vreeze des Heeren, heeft hem waardig gemaakt voor het ander leven. Lang reeds zag hij de dood naderen zonder schrik. Hij verdroeg de wederwaardigheden van zijn ouden dag met onderwerping en de wil des Heeren was voor hem wet.

Daarom zal de Heer hem ook de kroon geven, die hij zijn dienaren geeft na dit leven.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, ik verlaat dit leven om te gaan naar een beter vaderland, waar we elkander nog eens zullen ontmoeten. Bidt intusschen voor mij.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U.

R. I. P.

De Victor Van Nieuwenhove Geeruaard

De Familiën VANDEN DOOREN,  
DE BLEEKER,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming  
hen betoond bij het overlijden van hun  
dierbare afgestorvene.*

DANKEN U.