

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS!

†

BID VOOR DE ZIELERUST  
van Mijnheer

## Emiel Van Den Dooren

weduwnaar van Mevrouw  
Maria Herregods

geboren te Elst, de 15 september 1877,  
en godvruchtig overleden te Nederbrakel,  
de 27 december 1960,  
gesterkt door de laatste H.H. Sakramenten.

Lid van de Confrerie van de H. Barbara.

Onze Heiland is geboren, Kristus de Heer. Iedereen wenst te leven, allerwegen zoekt men het geluk. „Ik ben de weg, de waarheid en het leven”, heeft de Heer gezegd. Wie het elders zoekt, vindt het niet. Alleen wat de Heer ons biedt kan aan onze diepste verlangens voldoening geven: leven, liefde en geluk bij Zijn en onze Goddelijke Vader. De duurzame overledene heeft als echtgenoot en vader een rijk en verdienstelijk leven achter zich. Geen werk was hem te zwaar, geen zorg te groot, waar het ging voor het welzijn zijner dierbaren. Voor hem is een schone oude dag zijn beloning geweest. Nu ook heeft God hem geroepen voor het eeuwige en hemelse loon.

Duurbare kinderen en familieleden, troost u, mijn uur was gekomen. Ik dank u voor de grote genegenheid en de vele goede zorgen waarmede gij me hebt omringd en de laatste levensjaren aangenaam hebt gemaakt. Vergeet mij niet in uw gebeden en tot weerziens allen in de hemel.

Mijn Jezus, barmhartigheid!

300 d. afl.



De Familiën VAN DEN DOOREN,  
HERREGODS, DE BRACKELEER en  
DE SMET,

zijn zeer erkentelijk voor de blijken  
van deelneming en danken U.

Dr. De Ruyver, Nederbrakel. Tel. 43470