

Niet de plotse dood moeten wij vrezen, maar wel die onvoorzien is.

TOT VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

FLORENT VAN DEN DOOREN

echtgenoot van **AIMEE LIMPENS**

geboren te St.-Martens-Lierde, op 15 november 1906 en er plotseling overleden op 3 april 1978, na het toedienen van de HH. Sakramenten en de Pauselijke zegen.

OUDSTRIJDER 1940-1945.



De families **VAN DEN DOOREN, LIMPENS, FONTEYNE, VAN DER STICHELEN, DE PREZ** en **DE VUYST,**

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van deelneming in de rouw die hen treft.

Ons Vader heeft gewerkt,
hij heeft in de wereld
belangrijke dingen ontdekt
om voor te werken.

Vandaag staan we voor een brutale realiteit.
Wij treuren omdat je bent heengegaan.
Wij wenen omdat niets zal zijn zoals voorheen.
Wij zullen je missen pa!
Maar de herinnering aan U is schoon.

Duurbare echtgenote, blijf moedig. Mijn heengaan is zwaar voor U. Méér hebt gij niet kunnen doen. Mocht gij altijd een passende steun vinden bij onze kinderen en kleinkinderen.

Daarom bidden wij « God, beoordeel deze mens naar de vruchten van zijn goedheid, naar de zorg van zijn dierbare, naar zijn hulpvaardigheid. Laat hem daarom verrijzen tot een nieuw leven en laat hem voor eeuwig delen in Uw liefde, Heer.

Laat ons zo door het leven gaan, dat wij onze duurzame overledene eens bij U in het eeuwig leven mogen terugzien.