

De mens die God vreest, zal op de dag zijner dood door God gezegend worden.



BID VOOR DE ZIEL VAN
MIJNHEER

François VAN DEN DOOREN

weduwenaar van wijlen Mevrouw

Marie Renilde Motte

geboren te Elst op 5 januari 1876, en godvruchtig overleden te Sint-Martens-Lierde, op 7 juli 1958. Voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Eenvoudig van zeden, voorzichtig in zijn woorden, vlijtig in al zijn werken, heeft hij zijn lange levensdagen in eer en deugd en in de openbare achting doorgebracht. (H. Gregorius.)

Voor hem is vervuld geworden deze troostende belofte van de H. Geest: „die de Heer vreest zal gelukkig zijn op zijn uiterste en God zal hem zegenen op den dag zijner dood”. (Matth. 23)

Ook had hij het grote geluk op zijn doodsbed omringd te zijn van al zijn kinderen, die hem zo zeer beminden.

Bemide kinderen en kleinkinderen, ik bedank U hartelijk voor al uwe liefde, voor al uw goedheid, voor al uw liefderijke zorgen waarmede gij mij steeds en vooral in mijn ouden dag omringd hebt! Troost U in uwe droefheid, onze scheiding is van korten duur; weldra zien wij elkander weder bij Moeder in de hemel.

Vergeet mij intussen niet in uwe gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 dagen afl.)



De familiën VAN DEN DOOREN,
DE BRAECKELEER,
MOTTE,
VAN WIJMEERSCH.

danken voor de blijken
van innige deelneming
en uwe gebeden.

Drukk. DE VOS, St-Martens-Lierde.