



IN VREDE

de ziel van de Heer

Georges Van Den Dooren

echtgenoot van Mevrouw

Clara Van Den Bossche

geboren te Schendelbeke, op 29 april 1918,

en godvruchtig in de Heer ontslapen

in het Academisch Ziekenhuis te Gent, op 10 april 1967,

gesterkt door het H. Sakrament van de zieken

en de Pauselijke Zegen.

Bestuurslid van de St.-Barbaragilde

Lid van de Mijnwerkers-Brankardiers

Oudstrijder 1940-1945

Dit zal u diep troosten, mijn geliefde vrouw, dat „ wij kinderen zijn van God en... ook erfgenamen van God, tesamen met Christus : zo wij nu delen in zijn lijden, zullen wij eenmaal delen in zijn verheerlijking. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid waarvan ons de openbaring te wachten staat ”.

(Paulus Rom. 8, 17-18)

Nooit zal ik u genoeg kunnen danken om uw onvermoeibare zorgen gedurende zoveel jaren van mijn ziekte.

Dierbare kinderen, nu moet gij mijn hulp en leiding missen. Vertrouwt op uw goede moeder, eert en helpt haar in deze beproeving. Als gij samen bidt verblijf ik nog in uw midden.

Familieleden en vrienden, alleen uw gebed kan mij nog baten.

GEBED VOOR VADER :

O God, die ons hebt bevolen vader en moeder te eren, ontferm U goedertieren over de ziel van ons vader en vergeef hem zijn zonden. Maak dat wij hem mogen weerzien in de vreugde van het eeuwig licht. Door Christus, onze Heer. Amen.



Uw gebeden blijven een steun voor de overledene.

Uw blijken van deelneming een troost voor ons.

Danken u oprecht :

De families VAN DEN DOOREN,  
VAN DEN BOSSCHE,  
DE CLERQ,  
VAN WAYENBERGE.

---

Uitg. L. Surdiacourt. St.-Maria-Lierde