



DANKBARE HERINNERING AAN

MEVROUW

GEORGETTE VAN DEN DOOREN

echtgenote van de Heer

ROBERT VAN DER STRICHT

Geboren te St.-Martens-Lierde op 17 maart 1920
en godvruchtig overleden in het A.Z. St.-Elisabeth
te Zottegem op 11 februari 1997,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Georgette was moeder van vijf kinderen. Een gesprek met haar was innemend en deugddoend. Ze kon luisteren. Ze kon meedenken. Ze had een wijs en bemoedigend woord. Zij gunde jou de zon en de vriendschap. De troost in het werk. Maar zijzelf was ziek, zei ze onomwonden. Ze was een eerlijk mens. "Een breed hart", noemt Robert dat in zijn welsprekende omgangstaal. Georgette en Robert zijn 55 jaar getrouwd. Zij kende hem: hij mocht zichzelf zijn. Hij kende haar: hij was altijd welkom thuis op het afgesproken uur. Een postbode alle dagen op de baan moet vaak door weer-of-geen-weer. Georgette verstond het best. Robert spreekt het mooiste woord: "We hadden doorheen de dagen een goed huishouden".

Georgette heeft harde jaren gekend: een moeilijke jeugd, haar moeder vroeg gestorven, de opvoeding van vijf kinderen in oorlogsjaren, wassen plassen en wroeten, de eindjes aan elkaar. De waarde van mensen als Georgette is dat zij veel hebben meegemaakt, veel hebben

geleden, ziek zijn geweest en toch moederlijk zijn gebleven met een begrijpend hart voor anderen. Waarom was het bij haar en bij Robert de zoete inval? Eerst verklaarde zij kort bij elk bezoek haar eigen ziektebeeld en daarna vroeg ze prompt: "En jij? Hoe gaat het met jou? Vertel eens jouw verhaal". En jouw verhaal werd spoedig haar verhaal. Ze verstond het. Ze (h)erkende het. Een vrouw met invoelvermogen. Ze kon je bevestigen zoals een moeder met haar kinderen doet.

Zij was de laatste tijd ziek van hart. Zieker dan ze zelf wou en wist. Georgette is op een onverwacht moment gestorven. Niemand die het wou. De dood is onomkeerbaar. De dood is definitief. En het loon naar werk? En vind je de perfectie in de hemel? Vraag het aan Georgette in je gebed.

De families

**VAN DEN DOOREN, VAN DER STRICHT,
COTTON en COLLAGE,**

danken U om uw blijken van medeleven
in hun rouw en de steun van uw gebed.