

*" De oude moeder is van alle pijn bevrijd,
ontwaakt uit alle zorg en vrezen.
Zij is weer jong en rimpelloos verzezen
om zonder zorgen bij de Heer te zijn."*



Vroom aandenken aan:
MEVROUW

Georgette VAN DEN DOOREN.
Weduwe van de Heer Robert Van Strijthem.

Geboren te Couillet op 1 mei 1923 en
godvruchtig overleden in het U.Z. te
Gent op 15 september 1993, voorzien
van de HH Sacramenten der zieken.

Wanneer wij het leven van een mens
overschouwen komen er heugelijk en droeve
gebeurtenissen aan de oppervlakte. Het één
stemt tot dankbaarheid, het ander doet ons
diep nadenken.

Georgette heeft in haar leven hard gewerkt
en gezorgd voor haar gezin. Zij was de
eenvoudige sterke vrouw, waaraan haar
echtgenoot en zoon zoveel te danken hebben.
Zij is niet gespaard gebleven van tegenslagen:
het overlijden van haar echtgenoot, haar
schoondochter en nog maar een jaar geleden
het sterven van haar zuster Suzanne.

Ook zijzelf bleef niet gespaard van ziekte,
die zij steeds moedig heeft gedragen. Maar zij
was omgeven door liefdevolle mensen, die
altijd opnieuw haar ziek-zijn draaglijk maakten.

Wij vertrouwen deze goede vrouw toe
aan de Liefde van de Heer. Hij weet wat er in
het hart van de mens aan goedheid leeft.

Wij bidden: Heer, moeder is steeds goed
geweest voor allen aan wie zij een dienst kon
bewijzen. Wij vragen U, geef haar een plaats
in het eeuwig geluk. Zij heeft in U geloofd, op
U heeft zij haar vertrouwen gesteld. Mocht zij
de vreugde ervaren, blijvend geliefd te zijn.
Laat haar nu delen in de verrijzenis van
Jezus Christus.

Beminde kinderen, kleinkinderen dank
om uw bereidwillige hulp en uw kinderlijke
genegenheid. Blijf ook trouw aan de onderlinge
liefde en draagt zorg voor elkaar zoals ik het
u heb voorgeleefd.

Zo moge God ons eenmaal in zijn alles
omvattende liefde en in een onvergetelijk
geluk altijd weer samenbrengen.

Dierbare familie en vrienden, dank voor
uw genegenheid en gedenk mij samen met
m'n geliefden in een vroom gebed.

O.L. Vrouw, koningin van de vrede, bid
voor ons.

De families VAN DEN DOOREN-VAN
STRIJTHEM-MORNIE-VAN DAMME danken
U voor uw medeleven en gebed.

Namis: vrijdag 8 oktober om 19 uur.

Begr. RAOUL, brakel-054/42.24.49
Drukk. H. Maginet, Zottegem-09/360.74.96