

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS.

†

BID VOOR DE ZIELERUST
van Mevrouw

Germaine Van Den Dooren

echtgenote van Mijnheer

Firmin DE LOOR

geboren te St.-Maria-Lierde, de 24 maart 1894,
en er godvruchtig overleden de 8 januari 1962.

Gesterkt door de genademiddelen
van onze Moeder de H. Kerk
en de Pauselijke Zegen « in articulo mortis ».

Van deze duurzame overledene bewaart ieder, die haar van nabij kende, in zich het edele beeld van iemand die haar leven heeft geleid: in voortdurende werkzaamheid voor haar gezin, in minzame omgang met haar medemens, in een edelmoedig en warm medevoelen met de nood en ziekte van beproefde medeburgers. Moedig heeft zij zich altijd geschikt naar Gods voorzienigheid, ook wanneer God in zijn Alwijsheid geoordeeld had, haar zwaar te mogen beproeven.

Maanden aan een stuk lag ze te bed, op het kleine ziekenkamertje, in een stil werkmanshuis, ver van het gewoel van de wereld. Ondanks haar ongeneeslijke kwaal, bleef ze de moed en het vertrouwen in betere dagen bewaren. Maar wanneer haar toestand zó erg werd, dat alle verdere hoop ijdel zou zijn, heeft zij de aanhoudende kwellingen van haar onverbiddelijke ziekte met bewonderenswaardige onderwerping aan 's Herens Wil gedragen, omzeggens zonder morren of klagen, overtuigd dat de nakende dood voor haar de overgang zou zijn tot een beter en onvergankelijk leven.

Duurbare echtgenoot, beter dan wie ook kunt gij getuigen, hoe mijn laatste levensmaanden een echte Calvarieberg waren. Doch, hoe hevig ook de pijn was, werd zij alleszins aanzienlijk verzacht, door het feit dat gij dag en nacht rond mijn ziekbed waart om mij te helpen en bij te staan.

Er is een God, die alles telt en afweegt; en schieten we in dit leven in vele zaken te kort, dan staat op uw rekening ten goede aangestipt: „ hij heeft zijn vrouwe wondergoed opgepast “. Ik ben er u dankbaar om. Mochten onze kinderen er u om waarderen en blijven liefhebben, al de jaren welke gij hier op aardenog zult doorbrenge.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, ook u dank ik om de genegenheid waarmede gij mij vooral tijdens mijn ziekte hebt omringd. Blijft mij, samen met bloedverwanten en kennissen, in uw gebeden gedenken.

Mijn vurigste wens is, dat uw leven, in zijn trouw aan de godsdienstige verplichtingen op het mijne moge gelijken. Dan zult ge doen wat goed is, en in alle levensmoeilijkheden om troost en sterkte gaan bij O. L. Heer. Dan zie ik u allen, na deze korte leventijd, hierboven terug bij God.

„ Ik geloof dat mijn Verlosser leeft “.



Heer Firmin DE LOOR, haar echtgenoot :
Heer en Mevrouw Willy DE CLERCQ-DE LOOR
en kinderen ;
Heer en Mevrouw Michel HAEGEMAN-DE LOOR
en kinderen ;
Heer en Mevrouw Romain DE LOOR-FLAMANG
en kinderen ;
Heer en Mevrouw Marcel VERLIJSEN-DE LOOR
en kinderen ;
De Familiën VAN DEN DOOREN, DE LOOR,
VAN NIEUWENHOVE en EECKHOUT,

Bedanken.

Uitg. L. Surdiacourt, St -Maria-Lierde