

Na een leven van meer dan 45 jaren in toegewijde dienstbaarheid aan de priesters, is van ons heengegaan :

JUFFROUW

### **Germaine Van den Dooren**

geboren te Elst, op 17 april 1900, en overleden in de H. Hartkliniek te Mol, op 20 december 1974 gesterkt door het Sakrament van de Zieken en de Apostolische Zegen.

de Familie Van den Dooren

Eerwaarde Heer J. Franken, Pastoor-Dekana te Mol

Mejuffrouw Clémentine Vermeiren

danken voor Uw gebeden en deelneming.

Al wat het leven geeft

al wat het leven vraagt

is Gods gave

en offergave

In alles : dank aan de Heer

en vrede aan alle dierbaren.

Wat het leven ons leert, is dat er geen bestendig geluk bestaat op deze aarde, dat onze dagen vervuld zijn met beproevingen, dat alleen hierboven eeuwige vrede en geluk bestaat.

Een mens

om de vriendschap die zij gaf

om de vrede die zij bracht

God houdt van haar

wij vertrouwen haar aan God toe.