

Heer dat uw Heilige Wil geschiede !



Bidt voor de ziel van

MIJNHEER

HENRI VAN DEN DOOREN

weduwnaar van wijlen Mevrouw

Mathilde Beerens

geboren te St Martens-Lierde, de 9e Februari 1898, en aldaar godvruchtig in de Heer ontslapen. de 14e September 1955. Gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

De dood heeft hem uit de woeste zee van het leven in de veilige haven gebracht : voortaan is hij vrij van de ellende van een vergankelijk leven.

Zwaar en menigvuldig zijn de beproevingen geweest van de laatste jaren van zijn leven, maar hij wist dat God kastijdt degene die hij bemint en dat de kwellingen van deze aarde zo milde bronnen zijn van verdiensten voor de Hemel.

Geliefde kinderen, zwaar is de slag die U treft. Jaren reeds was Uw vader alleen om uwe opvoeding te verzorgen. Nu hij er niet meer is, zal Onze Familie die zware taak op zich moeten nemen. Hebt betrouwen op de goede God, die zelfs de vogelkens van de Hemel niet verlaat : ook U zal Hij niet verlaten: van uit de Hemel blijft Vader met uw betreurde moeder op U waken.

Duurbare familieleden, hebt dank voor uwe genegenheid, draagt zorg van onze lieve kinderen en vergeet mij niet in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

(300 dagen aflat)

De familiën VAN DEN DOOREN, BEERENS,
VAN PETEGEM en ROMAN.

Danken om de blijken van
kristelijke deelneming.

Uitg. DE VOS, St. Martens-Lierde.