

Om' martelaar te zijn is er noch zwaard noch vuur
nodig ; het volstaat verduldig te zijn in het lijden.

†

OPDAT DE HEER HEM MOGE GELEIDEN
EN HEM EEUWIG GELUKKIG LATE LEVEN,
bid voor de Heer

Jan-Baptist VAN DEN DOOREN

echtgenoot van Mevrouw
Martha VERSCHUEREN,

geboren te Elst op 14 juni 1903 en overleden
te Oprekel op 13 mei 1965,
gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder
de H. Kerk.

Deze dierbare overledene is door het leven gegaan
zoals Kristus het eens heeft voorgeschreven : trouw
aan de wetten van het leven en onderdanig aan de
geboden van Onze Lieve Heer en Zijn H. Kerk. Een
diep geloof en een mannelijke godsvrucht kenmerk-
ten hem.

Oprecht voorbeeldig huisvader, spaarde hij noch
noch rust noch moeite voor zijn schoon gezin dat
hem tot eer en troost mocht strekken.

Doch de wegen van de Heer zijn soms niet te
doorgonden ; een langdurige en smartelijke ziekte
heeft hem stilaan ondermijnd. In de hevigste pijn
bleef hij steeds op God betrouwen. De Heer
heeft hem gelouterd als goud in de smeltkroes en
zijn ziel verrijkt voor de Hemel.

Dierbare echtgenote, ik dank U om alles, om
de jaren die we naast elkander stonden in de zorg
voor ons gezin, en om uw moed tijdens mijn sle-
pende ziekte.

Lieve kinderen, gij waart mijn trots, zorgt voor
moeder ; bouw samen door uw onderlinge liefde
een warme thuis ; de liefde sterft niet ; bidt voor
mij.

Dierbare broers en zusters en familie en gij voor-
al mijn Godgewijde zusters, laten we elkander ge-

denken en samen voortleven in onze vrome gebeden.

R. I. P.



De families

VAN DEN DOOREN,
VERSCHUEREN,
VAN DEN DRIESSCHE,
DE KEYZER,

zijn zeer erkentelijk voor uw bliken
van kristelijke deelneming en danken
U.

A. Van der Stichelen