

O-Maria, gij waart mijn sterkte in mijn krankheden,
mijn troost in mijn lijden, wees nu de hoop mijner zalig-
heid.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Leontine Vandendooren

weduwe van Mijnheer

GUILLAUME DEWEERT

geboren te Everbeek, den 11 Februari 1872 en er
overleden den 26 December 1945. ontvangen hebbende
de HH. Sacramenten der stervenden en den
Pauselijken Zegen " in articulo mortis. "

Gelukkig de mensch die zijn levenswandel niet schikt
naar den raad der goddeloozen, maar zijn vermaak vindt
in de wet des Heeren. (Ps 1 1. 2.)

Zoolang zij kon, was zij vlijtig aan het werk, tot dat de
beproeving haar tot volkomen werkloosheid bracht.

Het begin was lastig, maar door de genade geholpen
kwam de berusting en met de blijde overgave aan Gods
H. Wil, de zekerheid dat zij nu op haar lijdensweg nog
meer zou kunnen ijveren voor Gods glorie, de Kerk en
het heil der zielen.

Daarom was zij steeds opgeruimd en nooit kwam er
een klacht op haar lippen.

Het gebed was haar toevlucht en onverpoosd werden de
belangen van Kerk, familie en Vaderland, den Gever van
alle goed aanbevolen.

Bemide Kinderen. Bloedverwanten en Vrienden ik smee-
k er U om, vergeet mij niet in uw gebeden en goede werken.

Vaart allen welen tot wederziens bij den Heer.

Jezus, Maria, Jozef. 7 jar. en 7 q. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid. 300 d. afl.

Druk, A. Depessemier - Everbeek

Troostend was voor ons uw blijk van diep gemeen-
de deelneming bij het overlijden van onze teergeliefde
moeder, schoon-moeder, groot-moeder, zuster, schoon-
zuster, tante, groot-tante nichte en bloedverwante

Hiervoor onzen besten dank.

De familiën DEWEERT VANDENDOOREN
en CLINQUANT,