

Heer in uw handen beveel ik mijnen Geest.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw

MARIA ELISA VAN DEN DOOREN

weduwe van Mijnheer

Cyriel De Roe

geboren te Parike de 30 april 1886 en er
godvruchtig overleden de 20 maart 1963, versterkt
door de genademiddelen van onze Moeder de
H. Kerk en de Pauselijke Zegen.

Voor de kinderen is het een geweldige slag,
wanneer Moeder sterft. Moeder was zij in de
rijkste betekenis van het woord.

Met bewonderenswaardige blijheid droeg zij
de zorg voor velen, man, kinderen en kleinkinderen.
Zij was diep godvruchtig. Haar sieraad was
niet het uiterlijke, maar de verborgen mens van
het hart, de diepe godvrucht, de onbederfelijkheid
van den stillen en zachten geest, die grote waarde
heeft voor God.

Zo sieren zich heilige vrouwen!

Moeder is dood,... maar moeder leeft en blijft
leven niet alleen in haar beeltenis aan de wand,
maar in de beeltenissen van al haar kinderen en
in al hun harten, en hoog in den hemel in het
hart van God zelf.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en familie,
dankt God met mij voor de zegenrijke jaren, die
Hij mij gaf. Naast God waart gij mijn troost. Van
uit de hemel zal ik uwe belangen aanbevelen aan
God. Gedenkt mij allen in uwe gebeden.

Moge zij rusten in vrede.

De familiën

**VAN DEN DOOREN, DE ROE, SUR-
DIACOURT en PRIEUX**

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
deelneming en danken U.

Dr. Vw Modde, Everbeek.