

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.



## BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

### Maria-Theresia Van Den Dooren

Weduwe van Mijnheer

#### Adelardus De Borre

geboren te St. Martens-Lierde, de 25 Maart 1875,  
en er godvruchtig overleden de 31 Juli 1951, voor-  
zien van de H.H. Sacramenten der stervenden.

Zij was een vrome christene, een deugdzame  
moeder; rechtschaps in haren handel, voorzichtig  
in haren omgang: zo werd zij van allen geacht en  
bemind.

Gelukkig is de mens die de Heer vreest en zijn  
geboden volbrengt; machtig zal zijn nakomeling-  
schap op aarde wezen, want het geslacht der  
deugdzamen zal gezegend worden. Heerlijkheid en  
roem zullen in zijn huis zijn en zijn gerechtigheid  
is hem een schat die eeuwig zal duren. Ps III.

Hoe gelukkig waren wij, als getrouwe kinderen,  
rond haar te mogen vergaderen, haar aanmoedi-  
gend woord, haar moederlijke raad te mogen aan-  
horen; heeft de Heer haar geroepen, haar gedach-  
tenis blijft diep in ons hart geprent.

Mijn duurzame kinderen en kleinkinderen, weent  
niet gelijk deze die geen hoop hebben; haar die gij  
bemint, leeft nog, haar ziel is weergekeerd tot  
haren Schepper, zij is u voorgegaan naar de  
eeuwigheid en verwacht u daar.

Hebt dank voor de vele zorgen welke gij mij dag  
en nacht gegeven hebt.

Blijft mij indachtig in uwe gebeden!

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

300 d. afl.

De familiën VAN DEN DOOREN,  
DE BORRE en BETTENS

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming  
hen betoond bij het overlijden van hun  
dierbare afgestorvene,*

DANKEN U.

Druk Victor Van Nieuwenhove, geraardsbergen.