

Wil mijne ziel in vroom gebed gedenken,
Dat weze uw leste en beste vriendschapsdaad.
Meer dan gewezen komt dat mijn ziel te baat,
Want 't zal haar lafenis en hemelvreugde schenken.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Marie-Clemence Van Den Dooren

Weduwe van wijlen Mijnheer

Emiel DE SCHRYVER,

geboren te St. Martens Lierde, de 10 November
1894, en aldaar godvruchtig overleden, de 31 Maart
1952, voorzien van de laatste H.H. Sacramenten.

Lid der Confrerie van de H. Barbara.

Noch de kunst der geneesheren, noch de offer-
vaardigheid en gebeden van kinderen en familie,
konden haar aan de dood niet ontrukken.

Droeve dagen heeft ze geteld, vele slapeloze
nachten doorgebracht, snijdende pijnen heeft ze
geleden en de bitterste droefheid is over haar ge-
komen. En toch, te midden van al dit lijden en be-
proevingen bleef ze steeds moedig en opgeruimd,
altijd gelaten aan 's Heren raadsbestuiten.

Lieve kinderen en kleinkinderen, beste familie-
leden, ik was zo gelukkig bij U. Hebt allen dank
voor uwe tedere liefde en zorgen, die de vele smar-
ten mijner langdurige ziekte lenigden; bewaart de
liefde en de vrede onder elkander en vergeet vooral
uw moeder niet in uwe gebeden.

Mijn Jezus barmhartigheid.

300 d. afl.

Druk. V. Van Nieuwenhove, Markt, 10, Geraardsb.

De familiën **VAN DEN DOOREN, DE SCHRYVER,**
ROOS, VAN ELSUWÉ,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene,*

DANKEN U