

Ontferm U over mij, Heer, want op U betrouwt
mijn ziel ! (Ps. 56, 2)



ZALIGE GEDACHTENIS

aan Mijnheer

Nestor Van Den Dooren

Echtgenoot van Mevrouw Maria VAN DAMME.
Geboren te St. Maria-Lierde de 3 Februari 1894
en godvruchtig overleden te Opbrakel
de 12 September 1955.

Voorzien van de genademiddelen van
Onze Moeder de H. Kerk en de pauselijke Zegen
« In Articulo Mortis ».

Oud-Strijder 1914-1918.

Vereerd met het Oorlogskruis met Zilveren
Leeuw, de Zegenmedaille en de
Herinneringsmedaille van de oorlog 1914-1918.

Ons leven en onze dood zijn in de
hand des Heren : Hij beschikt er over
volgens zijn wijsheid en barmhartig-
heid. (Nav. X)

We hebben rondgezien en geen hulp-
middelen gevonden : we zochten en
niemand kon ons helpen. We hebben
U, o Heer, verlenging zijner dagen ge-
vraagd en Gij hebt ze verlengd in eeu-
wigheid. (Ecc. 51. 10 ; Ps. 20, 5)

We hebben veel verloren, een echt-
genoot en vader zonder weerga. On-
verpoosd en onvermoeibaar heeft hij
zijn dagen gevuld om voor zijn gezin
het bestaan en de toekomst te verze-

keren. Taai was zijn wilskracht, onver-
poosd zijn werklust.

Duurbare echtgenote, dochter en
kleindochter, hebt dank om uw liefde
en genegenheid. Vaartwel, tot weer-
ziens bij de Heer. Gedenkt mij dikwijls
in uw gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
(300 d. afl.)



De families VAN DEN DOOREN, VAN
DAMME, DE BLEECKER, HOEBEKE en
VAN STRIJTHEM,

zijn zeer erkentelijk voor de
blijken van christelijke deel-
neming en danken U.

Uitg. V. Lafort, St. Maria-Lierde