

+

TOT VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

ODON VANDENDOOREN

weduwnaar van Mevr. Rachelle VANDEPARRE,

geboren te Everbeek op 2 september 1897 en
er godvruchtig overleden op 9 januari 1983,
gesterkt door de Sakramenten van Onze
Moeder de H. Kerk.

Oudstrijder in de oorlog 1914-1918.

Wie de dierbare overledene ontmoette, mist hem, wie hem heeft gekend betreurt zijn afsterven, maar wie hem heeft bemind zal hem nooit vergeten.

Mijn kinderen en kleinkinderen, zo gaarne was ik nog bij U gebleven. Beklagen wij het ons niet. Ik blijf bij U om U nog meer te beminnen dan voorheen. Ik weet best dat uw genegenheid en liefde voor mij trouw en blijvend zijn. Wij bestendigen die liefde in wederkerig gebed en dat de Heer U zegene op aarde in afwachting van het blijde weerzien hierna.

H. Hart van Jezus, ik stel mijn betrouwen op U.

De families :

VANDENDOOREN, WAYENBERG,
VANDEPARRE, VANDENHAUTE,
danken U voor de bliken
van kristelijke deelneming.

+

A LA PIEUSE MEMOIRE DE

MONSIEUR

ODON VANDENDOOREN

veuf de Dame Rachelle VANDEPARRE,

né à Everbeek le 2 septembre 1897 et y
décédé pieusement le 9 janvier 1983,
muni des Sacrements de Notre Mère la
Sainte Eglise.

Ancien Combattant de la guerre 1914-1918.

Ceux qui ont rencontré le cher défunt, le regrettent, ceux qui l'ont connu, le pleurent, ceux qui l'ont aimé ne l'oublieront jamais.

Mes enfants et petits enfant bien-aimés, j'aurais tant voulu rester avec vous. Ne nous plaignons pas, car je reste près de vous en vous aimant mieux et plus qu'au-paravant et je sais que votre amour sera fidèle. Concrétisons cet amour réciproque dans la prière. Que le Seigneur vous bénisse sur terre en attendant d'être tous réunis au ciel dans une joie sans ombre.

Cœur de Jesus, j'ai confiance en Vous.

Les familles :

VANDENDOOREN, WAYENBERG,
VANDEPARRE, VANDENHAUTE,
remercient.

Raf. Vandergynst, Everbeek.