



DANKBARE HERINNERING AAN
DE HEER

Oscar Joseph Van den Dooren

weduwnaar van Mevrouw
GISLENA PRIEELS

geboren te St.-Martens-Lierde op 29 juni 1912
en godvruchtig overleden in het Burgerlijk
Ziekenhuis te Ronse op 2 augustus 1992,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Jozef — zo werd hij in de omgang genoemd —
is iemand die het Lierde van de 'dertiger jaren'
heeft meegemaakt en het uitzicht ervan zelf
heeft helpen maken. De tijd van de economische
crisis waarin voor hard werk niet moest worden
gekozen; er was geen andere keuze. Jozef
heeft in dit opzicht zeker een druk en gevarieerd
leven gehad.

Hij trok naar Frankrijk om er seizoenarbeid
te verrichten. Toen er nieuwe mogelijkheden
opdoken was hij een van de eersten om ze te
benutten. In 1934, toen men het aantal auto's
in Lierde waarschijnlijk op beide handen kon
tellen, schafte hij zich een vrachtwagen aan om
vervoerdiensten te verrichten. Dat vervoer deed
hij ook tijdens de tweede wereldoorlog — ben-
zine werd vervangen door een gasinstallatie —
Hoevelen zouden in die nare tijd bij hem niet
zijn komen aankloppen voor hun voorraad kolen
voor de winter? Vervoer als hulp in dienst van
de medemens. Vervoer ook per taxi voor hen

die op hem een beroep deden om ergens ter
bestemming te worden gebracht.

Het moet ons niet verwonderen dat Jozef een
sociaal man was, iemand die graag bij de men-
sen was en ook — eenmaal op rust — graag
het gezelschap van mensen bleef opzoeken. Hij
voelde niets voor eenzaamheid. Toen zijn echt-
genote in 1978 stierf was dat ook voor hem in
dat opzicht een zwaar verlies. Hij verloor een
geliefde vrouw, maar kwam meteen min of meer
alleen te staan in het leven. En die eenzaamheid
waar iemand alleen voor staat om ze te ver-
werken, die kan door de beste zorgen van kin-
deren en familie wel worden verzacht, maar niet
helemaal worden weggenomen.

Jozef die heel wat mensen naar hun bestem-
ming heeft gevoerd, hij is nu zelf op zijn eeu-
wige bestemming aangekomen. Zoals ieder mens
die zich inzet met hart en ziel heeft hij niet
voor niets geleefd. Wij bewaren als herinnering
het goede dat hij voor ons heeft betekend als
een licht dat ons de weg wijst. In zijn naam
zeggen wij: "Ik ben al eens gestorven, ik weet
al wat het is te leven met Hem die eeuwig is".

De families Van den Dooren, Prieels, Roos en Provenier,

zijn U dankbaar voor uw bliken van
kristelijke deelneming in hun rouw.

Druk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41
Begr.-Crem. bvba Raoul, Brakel - 055/422449