



DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW

Palmyre VAN DEN DOOREN

weduwe van Hector VAN DEN BOSSCHE,

geboren te Nederbrakel op 29 mei 1913 en
godvruchtig overleden in de Sint Franciscus-
kliniek te Brakel-Opbrakel op 27 februari 1985.

Gesterkt door de HH. Sakramenten.

Het hardste van de winter is voorbij, de
weinige zonnestralen kondigen reeds de ko-
mende lente aan. Voor Palmyre is het harde
van het leven voorbij en meteen straalt
voor haar reeds de verrijzeniszon.

Dit is ons christelijk geloof, dit is een
ware troost in deze voor ons zo zware da-
gen.

Een werkzaam leven, gesteund door de ge-
loofszeekerheid van het eeuwig loon werd in
weinig dagen afgesloten.

Bij dit afscheid hier op aarde zijn we door
onze droefheid heen toch zeer dankbaar voor
het vele schone en goede dat we door
Palmyre hebben mogen ervaren.

Als kind of kleinkind, familielid of bekende
willen we haar vroom en dankbaar gedenken

en vertrouwen we haar toe aan Gods barm-
hartigheid in het hoopvol vooruitzicht van
onze hereniging die eeuwig blijvend zal zijn.

De families

VAN DEN DOOREN, VAN DEN BOSSCHE,
VAN DORPE, FLAMEE,

danken U.

Namis : maandag 18 maart 1985 te 19 u.30.

Druk, Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel
Begravenissen-Crematies RAOUL, Brakel