

« De zielen van de rechtvaardigen zijn in
Gods handen... ze zijn in vrede ».



BID VOOR DE ZIELERUST
van MIJNHEER

Polydoor VAN DEN DOOREN

weduwnaar van Mevrouw

Aimée De Smet

OUDSTRIJDER 1914 - 1918

Lid van de Nationale Strijdersbond

Vereerd met verscheidene militaire eretekens

Geboren te St-Maria-Lierde op 3 september 1895 en
godvruchtig overleden te Aalst, op 4 september 1963.

Versterkt door de genademiddelen van onze Moeder
de H. Kerk.

.....

Al wie hem kende, beminde hem. Hij was
een man vol goedheid en tederheid, maar
terzelfdertijd sterk en standvastig.

Toen het lijden in zijn leven kwam, aan-
vaardde hij het met mannelijke berusting.

Gelukkig zij, die steeds vastgehouden heb-
ben aan hun geloof; die gesteund hebben
op een vaste hoop; die er naar gestreefd
hebben om in de liefde Gods bevestigd te
blijven.

Al was hun leven sober, al gingen veel
genietingen van deze wereld aan hen voorbij,
zij sterven gerust omdat zij weten dat de
dood voor hen niet is als het verschijnen
voor een strenge Rechter, maar een opgaan

naar de Vader in de hemel, die in het ver-
borgene zag en nu Zijn kinderen gaat be-
lonen.

Beminde familieleden, bloedverwanten en
allen die mij genegen waart, vaartwel in
het leven en denkt aan mij in uwe gebeden.

Dank aan de Eerwaarde Zusters en ge-
neesheren van het hospitaal om de trouwe
zorgen.

Mijn Jezus, barmhartigheid.



Uw gebed was een grote hulp voor onze
dierbare overledene, uw deelneming een
ware troost voor ons. Wij danken U.

De families VAN DEN DOOREN,
VAN NIEUWENHOVE,
DE SMET en
VAN WAEYENBERGE

Begr. E. Verbeiren - De Smet
Vooruitzichtstraat 3, Aalst.

Drukk. M. De Cock, koster. Naarstigheidsstr., 75, Aalst