

Kostbaar is in de ogen van de Heer  
het leven van wie in Hem gelooft.

BID VOOR DE ZIEL VAN

MEVROUW

## Rachel VAN DEN DOOREN

echtgenote van de Heer  
**Hilaire VAN STRIJTHEM**

geboren te St.-Maria-Lierde, op 20 september 1908  
en godvruchtig overleden in de St. Franciscus-  
kliniek te Brakel, op 23 februari 1985, nadat zij de  
pauselijke Zegen, het sakrament van de Zieken-  
zalving en de H. Teerspijze ontvangen had.



Voor je gebeden, medevoelen en genegenheid  
danken :

Hilaire VAN STRIJTHEM, haar echtgenoot,  
Paul en Monique VAN STRIJTHEM-HENAU,  
Ann en Leen,  
Germain en Christiane COLLIER-VAN STRIJTHEM,  
Helga en Clery,  
haar kinderen en kleinkinderen.

Een terugblik op het leven van deze vrouw  
laat ons haar kennen op de eerste plaats als  
een diep-gelovig mens, een goede echtgenote,  
een liefdevolle en bezorgde moeder, iemand die  
haar taak als mens vervulde in dit leven. Als  
moeder heeft ze zich totaal gegeven voor haar  
kinderen, als echtgenote was zij vol begrip voor  
haar man, deelde ze met hem de inzet en de  
zorg voor het gezin. Mocht ze zich steeds ver-  
heugen over een meelevende belangstelling van  
haar kinderen en kleinkinderen, één van haar  
gelukkigste dagen was toch de dag van de vier-  
ing van vijftig jaar huwelijk. Hoe heeft ze naar  
deze dag uitgezien, hoe heeft ze samen met haar  
echtgenoot de Heer toen gedankt ! Want zij was  
een mens die in het verloop van een mensen-  
leven Gods aanwezigheid en Zijn optreden nog  
wilde zien en aanvaarden. Zij geloofde nog dat  
God zorg draagt voor de mensen, zij kon nog  
echt tot Hem bidden.

Dierbare echtgenoot, ik ben zo gelukkig met u  
geweest, gij hebt zoveel zorg voor mij gedragen.  
Het goede en het harde hebben wij gedeeld. God  
heeft ons een lang huwelijksleven geschonken.  
Daaraan is nu op aarde een einde gekomen,  
maar ik weet, dat gij nu uw liefde voor mij zult  
uitspreken in een gebed tot God. Dank om alles.

Lieve kinderen en kleinkinderen, steeds heb ik  
uw dankbare genegenheid mogen ondervinden.  
Dank vooral om de menigvuldige bezoeken die  
gij mij, samen met vader, bracht in het zieken-  
huis. Uw woord en uw aanwezigheid waren mij  
een steun. Schenk mij allen nu uw verdere wel-  
willende aandacht in uw gebed : « God, wij ver-  
trouwen onze dierbare overledene toe aan Uw  
liefde die geen grenzen kent. Wij zijn U dank-  
baar voor al het goede dat Gij ons door deze  
mens gegeven hebt. Breng haar nu thuis in de  
vreugde van Uw Rijk ».