



In Gods genadige handen  
bevelen wij de heer

## Roger Van den Dooren

echtgenoot van mevrouw  
**Erna Machtelinckx**

geboren te St. Martens-Lierde op 21 december 1924 en in de H. Hartkliniek te Geraardsbergen godvruchtig overleden op 5 mei 1981, gesterkt door het Sacrament der Zieken.

---

De families Van Den Dooren,  
Machtelinckx, Cotton en Walraevens  
danken U oprecht voor uw  
aanwezigheid en uw gebed.

Almachtige en goede Vader, Gij hebt de mens geschapen opdat hij eenmaal zou kunnen delen in uw heerlijkheid. Daarom ook hebt Gij geleden en zijt Gij gestorven. Door uw wonderbare verrijzenis hebt Gij de mens moed gegeven om ook zijn kruis te dragen en naar uw voorbeeld te verrijzen.

Heer, Gij die een God van levenden zijt en niet van doden, breng nu deze overleden man thuis in uw Rijk en laat hem delen in uw glorie.

Blijf ons nabij in ons verdriet. Wees onze toevlucht en onze kracht, nu wij treuren om deze afgestorvene.

Verhoor ons gebed dat wij tot U richten voor deze mens die ons ontvallen is. Neem hem op in uw Koninkrijk opdat hij eeuwig bij U moge voortleven.

Geef ons bovenal het inzicht dat wij naar uw beeld geschapen zijn en leer ons zo leven en werken dat wij dag na dag uw beeld steeds trouwer benaderen.

H. Hart van Jezus, ontferm U over ons allen.