

Heer geef haar de eeuwige rust, en het eeuwig licht strale voor haar.



BID VOOR DE ZIEL

van MEVROUW

Sidonie Van den Dooren

weduwe van Mijnheer

August Van de Maele

geboren te Parike de 28 februari 1872 en godvruchtig
in de Heer ontslapen te St Martens-Lierde de
25 maart 1958.

Gesterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Deze vrouw, die wij biddend gedenken, is een goede echtgenote en moeder geweest: eenvoudig en goedhartig, vreedzaam en gediensig, heeft zij voor het oog van God haar lange levensbaan onberispelijk bewandeld. Werkzaam en vooruitziend, bleef zij voor haar echtgenoot een onvermoeibare steun en voor haar kinderen een liefdevolle toevlucht en troostvolle hulp.

En wanneer dan de krachten haar langzamerhand verlieten, bereidde zij zich door een voorbeeldige onderwerping aan Gods heilige wil tot de eeuwige reis voor.

Bemide kinderen en kleinkinderen, hebt dank voor uw genegenheid en goede zorgen. U vooral, mijn zoon Florent, die mij de laatste jaren van mijn leven zo goed verzorgd hebt : geen opoffering was u te zwaar, geen vermoeienis te lastig : dag en nacht hebt gij mij bijgestaan om mijn smarten te lenigen : dat de Heer u daarom belone. Gij allen die mij genegen waart, vergeet mij niet in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
(300 d. afl.)



De familiën

VAN DEN DOOREN,
VAN DE MAELE,
SURDIACOURT en
VAN WIJNENDAELE

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming hun betoond bij het overlijden van hun teer-
geliefde afgestorvene.

DANKEN U.

Drukk. DE VOS, St-Martens-Lierde.