



Dankbare herinnering aan

DE HEER

*Valère Kamiel*  
**VANDENDOOREN**

**echtgenoot van Magdalena DELCOURT**

geboren te Everbeek op 5 september 1917  
en overleden in het A.Z.Sint-Elisabeth  
te Zottegem op 27 juli 1997,  
gesterkt door het sacrament  
van de ziekenzalving.

---

De families

VANDENDOOREN - DELCOURT  
SOETENS - DE TEMMERMAN  
danken u oprecht voor uw gebed  
en uw medeleven.

Sterven doe je niet ineens  
maar af en toe een beetje  
en alle beetje die je stierf  
't is vreemd, maar die vergeet je  
het is je dikwijls zelfs ontgaan  
je zegt ik ben wat moe  
maar op een keer  
dan ben je aan je laatste beetje toe.

(Toon Hermans)

Namis op zondag 17 augustus 1997 om 9.30 uur.