

Ons leven en onze dood zijn in de Hand des Heren.  
De goede God beschikt er over volgens zijn wijsheid  
en zijn barmhartigheid. H. Ambr.



BID VOOR DE ZIELERUST  
van Mijnheer

**Victor VAN DEN DOOREN**

weduwnaar van Mevrouw

**Maria MORNIE**

geboren te St.-Maria-Lierde de 27 december 1892  
en overleden te Aalst de 20 augustus 1958.

Gesterkt door de genademiddelen  
van onze Moeder de H. Kerk.

Hij was een man die als kristen de geboden  
van God onderhield en werkte voor zijn  
huisgezin en zijne kinderen. Kloek van ge-  
stalte werd hij onvoorziens geknakt en  
verwisselde hij het tijdelijke met het eeuwige.

Waakt, want gij weet niet op welk uur uw  
Heer zal komen. Zijt derhalve ook gij bereid,  
want de Zoon des Mensen zal komen in het  
uur welk gij niet weet. Zalig is de dienaar  
die zijn Heer, als Hij komt, wakende vindt.  
(Mt. 42.44).

De dood is het einde van de arbeid, de be-  
loning onzer beproeving, de kroon van ons  
strijden.

Mijn duurzame kinderen en familieleden,  
onverwachts werd ik uit uw midden ont-  
rukt. Hebt dank voor uw tedere zorgen en

genegenheid. Ik ga bij moeder : toont ons  
voort uw liefde met voor ons te bidden.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.  
300 d. afd.



*De familiën VAN DEN DOOREN,  
BLEEKER, MORNIE & DE LANGE,*

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van  
deelneming en danken U.

Uitg. L. Surdiacourt, Ste Maria-Lierde