

« Wil luisteren, Heer, naar mijn roepende stem,  
heb medelijden en wil mij verhooren ».

DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW

## ZOË-MARIA VAN DEN DOOREN

weduwe van de Heer

ARTHUR DE NUTTE

geboren te St.-Maria-Lierde, op 25 oktober 1905  
en godvruchtig in de Heer ontslapen in de St.  
Franciscuskliniek te Brakel, op 3 maart 1977, na-  
dat zij de ziekenzalving en de pauselijke zegen  
ontvangen had.

Zij was lid van de Bond van de Derde Leeftijd.

---



De families VAN DEN DOOREN, DE NUTTE,  
DE BACKER en STURTEWAGEN,

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van  
kristelijke deelneming en DANKEN U.

---

Uitg. R. Van Damme, Dorp 34, 9570 Lierde

Deze vrouw en moeder is beproefd en gelou-  
terd door ouderdom en ziekte de plaats van de  
eeuwige rust en zaligheid binnengegaan. Onop-  
vallend was haar leven, vroeger in stilte werkend  
en zorgend voor haar huisgezin, daarna in kalmte  
genietend van een rustige oude dag — maar  
toch nog steeds meelevend en bezorgd om haar  
kinderen en hun familie — tenslotte lijdend,  
eerst in de haar vertrouwde omgeving van haar  
huisje, om uiteindelijk de definitieve ontmoeting  
met de Heer te beleven in een ziekenhuis.

Terugblikkend op de levensweg van ons moe-  
der worden wij vervuld van dankbaarheid en  
hoop want « wie zijn taak als mens vervulde in  
dit leven, hem zal God zijn vriendschap en zijn  
liefde geven ! »

Het leven is een tocht doorheen de dagen  
en naar Jezus' Geest ten dienste staan ;  
het is het wel en wee van medemensen dragen,  
stervend leven als de korrel van het graan.

Wij rouwen om de mens die wij verloren :  
niemand, kent ons diep en groot verdriet. Maar  
in Zijn goedheid zal de Heer ons wel verhooren :  
Hij verlaat in 't uur van nood de zijnen niet.

Lieve moeder en grootmoeder, steeds zullen  
wij u in ons gebed indachtig blijven en God  
voor u ten beste spreken : « God, gedenk Zoë,  
die Gij uit deze wereld tot U geroepen hebt.  
Bewaar haar in Uwe en onze liefde. Geef dat  
zij mede mag verrijzen met onze Heer Jezus-  
Christus, als Hij de doden opricht en weer tot  
leven wekt, en elke mens de trekken geeft van  
zijn nieuwe heerlijkheid ».