



Dit is een herinnering aan en tevens 'n uitnodiging om te bidden voor

ANNA VANDEN DORPE

Echtgenote van **ELIGIUS GEYZELS**

Geboren te Aarschot op 31 januari 1897 en aldaar godvruchtig in de Heer ontslapen op 29 november 1973, gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk.

Dit leven gevoed met geloof en godsdienstzin, vol tedere zorg, liefdevolle voorkomendheid en geduld, met een bewonderenswaardige fijngevoeligheid, oprechte vriendelijkheid en naastenliefde, zal een onuitwisbaar spoor nalaten in de harten van allen die haar gekend, gewaardeerd en bemind hebben.

Zij zocht zichzelf niet,
Wist zich terzijde te stellen,
Verborg eigen pijn en verdriet,
Opdat niemand eronder zou lijden.
Nooit hard noch bitter,
Steeds geduldig en vol vergeving,
Nooit toornig noch enggeestig,
Maar zacht en mild.
Grootmoedig en goedertieren,
Niet afgunstig, niet onedel.
Grootmoedig in 't schenken van vergiffenis.
Allen die onder haar invloed kwamen,
Gingen beter van haar heen.

Omdat zij zo fijngevoelig was heeft zij diep geleden bij elk verlies van een geliefde, hetzij kind of familielid of ook maar vriend of kennis.

Haar diep geloof heeft dit leed steeds gelouterd en draaglijk gemaakt. Een goed mens te zijn was haar hoogste ambitie. Juist dit maakt het scheiden zo zwaar voor haar echtgenoot, kinderen, kleinkinderen en allen die haar ontmoet en gekend hebben. Moge haar invloed, haar zending van goedheid en liefde nog niet beëindigd zijn. Bewaren wij haar aandenken als een voorbeeld diep in ons hart, niet alleen om het te bewonderen maar als een voortdurende aansporing tot een leven van opoffering ten dienste van God en de evenmens.

Met dank aan de zusters van het wit-gele kruis



Uw aanwezigheid en uw medevoelen waren voor ons een troost. Wij danken U hiervoor.

DE FAMILIES : VANDEN DORPE, PETRI, GEYZELS en NIJS.

Begravenissen : Nijs, Gasthuisstraat, 15 Aarschot
Tel. 56239 Drukk. "Rembrandt"