

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.



Bid opdat de Heer zijn eeuwige liefde
schenke aan de heer

Gustaaf Vandendorpe

zoon van wijlen

Petrus & Cordula Hooreman

geboren te Schorisse op 8 februari 1907 en
godvruchtig overleden te Ronse
op 27 oktober 1969.

Gesterkt door het H.Sakrament der Zieken.

Oud-Strijder van 1940-45.

De dood komt soms onverwacht.

Altijd blijven de woorden van de Heer actueel: «Ik zal komen als een dief in de nacht.»

Wij, mensen van deze jachtige tijd, wij vinden misschien nauwelijks de gelegenheid om eens ernstig die eeuwige waarheid te overdenken tenzij bij gelegenheden die ons diep treffen en waar we plots staan vóór de harde werkelijkheid van de dood.

Nooit mogen we de vermaning van de Heer Jezus uit het oog verliezen: «Weest waakzaam.» Probeer zó te leven, als ge zoudt wens geleefd te hebben bij uw dood. Dan heeft men niets te vrezen.

Moge de dierbare overledene door de goddelijke barmhartigheid vergiffenis bekomen van al zijn zwakheden en opgenomen worden in het huis van de Vader.

Dierbare Familieleiden en Vrienden, ik dank u voor uw tegemoetkoming en uw vriendschap. Blyft mij gedenken in uw gebeden en in het H.Misoffer.Moge mijn tragisch heengaan uit uw midden voor u allen een waarschuwing zijn en een aansporing om steeds als goede christenen te leven.

De familie VANDENDORPE;
De familie HOOREMAN;

danken innig om Uw blijken
van sympathie en deelneming.

Druk. Portois Schorisse