

Ook gij wees bereid. MATTH. XXIV 44.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

MARIUS VANDEN DORPE

Echtgenoot van Mevrouw

MARGUERITE GERMYS

geboren te Bagnaux (Frankrijk) de 13 April 1912
en overleden te Ronse de 1 Februari 1954.

— o —

't Spreekwoord zegt: de ongelukken slapen niet. Helaas, dat moeten wij, op zes maanden, twee maal ondervinden. - Gedenk, zegt de ECCL. XVIII 20 - dat de dood niet wacht; de wet op deze wereld is sterven; en hoe dik wijs komt ze niet als een dief - OPENB. III 3 als wij er minst op denken. - Daarom vermaant de H. AUG. Ps. 36, in uw leven wees indachtig dat wij hier niet altijd zullen blijven, en dat wij met deugdzaam te leven, ons een plaats moeten bereiden, welke wij nooit zullen verlaten.

Marius was een moedige vader die voor vrouw en kinderen onvermoeielijk zwoegde.

Duurbare Echtgenote en Kinderen voor u leefde ik, voor u offerde ik mij heel en gansch: 'k beminde u toch zó zeer... en zie, in ééns ben ik niet meer. 'k Betrouw op God, die weduwen en kinderen niet verlaat.

Moge God mij barmhartig wezen en u bijstaan in 't leven. Beminde Vrouw, aan uw moederhanden vertrouw ik onze kinderen, ze zullen er in veiligheid zijn en ze wezen uwen troost. - Goede Schoonvader en Familie weest de steun van mijn gezin. Kennissen en Makkers bidt voor mij.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Druk. Portois Schorisse.

Mevrouw Marius VANDEN DORPE geboren Marguerite GERMYS;

Mijnheer Georges VANDEN DORPE;

Mejuffer Christiane VANDEN DORPE;

Mijnheer Jean-Marie VANDEN DORPE;

Mijnheer Etienne VANDEN DORPE;

De familie VANDEN DORPE-VERPOORT;

De familie GERMYS-DERNICOURT;

Danken innig om uw gebeden en
blijken van deelneming.