



God is mijn toevlucht en mijn burcht
God is mijn schild en mijn vertrouwen.

Dit beeldeke is een vroom
aandenken aan de Heer

Alfred VANDENDRIESSCHE

echtgenoot van Mevrouw Marie-Thérèse DE VLEESCHAUWER
geboren te Nederbrakel op 29 december 1889
en aldaar godvruchtig overleden op 27 april 1968
gesterkt door de H Sacramenten der stervenden

God heeft een dienaar tot zich geheeld.
Een vriend is van ons heengegaan, een man die
zijn medemensen bijstond en opbeurde door
zijn opgeruimd karakter. Al zijn talenten ge-
bruikte hij om goed te doen, om de mensen in
vrede samen te houden. Op het einde van zijn
leven, toen zijn krachten begonnen te begeven
heeft hij zijn lijden gedragen met kloekmoed-
igheid en met stille dankbaarheid voor hen
die hem hielpen en verzorgden.

Uit onze zorgende handen is hij dan plots weg-
genomen en is nu "geborgen onder Gods
Almachtige Hand".

Met vertrouwen bidden wij tot God "Uw wil
geschiede,, en bevelen wij de ziel van onze
dierbare bij Hem aan.

Dierbare echtgenote bijna een halve eeuw wa-
ren wij samen al die jaren hebben wij samen
onze vreugden en zorgengedeeld. Gaarne ware
ik nog wat bij U gebleven, maar nu ben ik in
de nabijheid van God

Gij allen die mij gekend en gewaardeerd hebt,
denk aan mij in uw vrome gebeden en beveelt
mijn ziel bij God aan.

Mijn Jezus barmhartigheid.

De familiën VANDENDRIESSCHE, DE VLEESCHAUWER,
DUPRET en ROOS danken U hartelijk voor uw gebeden
en blijken van deelneming in hun rouw.