

God is mijn toevlucht en mijn vertrouwen.



HEER GEEF RUST EN VREDE AAN

DE HEER

Armand VAN DEN DRIESSCHE

echtgenoot van mevrouw

Monique AERTS

geboren te St.-Goriks-Oudenhove
op 18 juli 1941 en bij een smartelijk werkongeval
van ons heengegaan op 21 april 1992 te Woluwe,
gesterkt door de HH. Sakramenten
in extremis.

Bestuurslid van de B.G.J.G.
Bestuurslid van het A.C.V.
St.-Goriks-Oudenhove

Als een lopend vuur verspreidde zich de droeve mare van dit vreselijk ongeval en bracht ontroering en verslagenheid bij vrienden en kennissen.

Want Armand was algemeen gezien en bemind. Door zijn minzaam karakter, zijn ingeborene goedheid, zijn mannelijke werkzaamheid, wist hij eenieders achting en vriendschap te winnen. Men mompelde onbedacht: „t Zijn altijd de besten. aan wie zo iets overkomt”.

Heer, wij danken U om vader, zijn leven, zijn arbeid. Nu dringt ten volle tot ons door hoe edel en schoon hij was, groot in zijn eenvoud, rechtgeaard, plichtgetrouw; hoe wij U beter leerden kennen door zijn leven, op de weg naar het geluk werden geloofd door zijn voorbeeld. Doorheen zijn trouwe liefde straalde uw Goedheid en Trouw, zijn geduld en vergevingsgeest vertolkte uw Barmhartigheid, in zijn grenzeloze toewijding en zorg ontdekten wij uw Voorzienigheid. Zijn totale inzet voor zijn gezin en beroep toont ons uw weg naar het ware geluk: in dienende liefde leven voor anderen!

Dank U, Heer, omdat wij zo'n vader mochten hebben.

Dierbare echtgenote, danken wij de Heer voor de ontelbare ogenblikken van intiem geluk en vreugde die wij samen mochten beleven; voor het leven dat wij in liefde samen hebben verwekt en waarin ik nu verder mag leven bij u, voor de ogenblikken ook van droefheid die wij samen hebben gedragen. Zij brachten ons steeds dichterbij mekaar. De Heer was onze sterkte en onze kracht. Hij zal U en de kinderen bijstaan. Dank U voor alles, vooral voor uw liefde en trouw.

Mijn geliefde kinderen en kleinkinderen, mijn geluk en mijn fierheid, ik hield zoveel van U allen. Samen met moeder was ik bekommerd om uw geluk, uw toekomst. Het was onze vurigste wens U te zien uitgroeien tot schone mensen. Weest nu moeders steun en troost. Houdt veel van mekaar. God zegene U allen, mocht gij altijd gelukkig zijn.

Dierbare familieleden en vrienden, de Heer heeft ons zwaar beproefd. Wij vonden steeds steun bij mekaar. Ik dank U voor uw genegenheid. Samen met allen die mij reeds voorgingen naar de Heer, spreek ik voor U ten beste. Vaarwel.

Monique AERTS, kinderen en kleinkinderen,
De families VAN DEN DRIESSCHE, AERTS,
BOGAERT en DE VUYST,

danken U voor de blijken van deelneming
in uw vroom gebed.

