



DE HEERLIJKHEID VAN DE KINDEREN GODS
ZAL OPENBAAR WORDEN VOOR

MEVROUW

Clementine Van Den Driessche

weduwe van de Heer
Gustaaf FAINGNAERT

geboren te Michelbeke op 13 juni 1888 en godvruchtig overleden te Nederbrakel op 20 februari 1969, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Zij was bestuurslid van de Bond van het H. Hart en van de Boerinnengilde. Lid van alle godvruchtige genootschappen.

Vol verlangen naar de ontmoeting met Kristus de Heer heeft moeder ons verlaten. Het overlijden kwam onverwachts, maar als diepgelovig kristenmens was zij reisvaardig. Met moederlijke liefde heeft zij gebouwd aan een schoon bedrijf en een voorbeeldige familie. Zij was de ziel van ons gezin : het was aange-naam met haar te leven.

Zij was onberekend goed en hartelijk voor haar kinderen en bezorgd om haar medemensen ; tot in het diepste van haar wezen gelovig en vertrouwend. Zij hield aan de oude godsdienstige tradities ; haar eenvoudig gebed en haar schone manier van leven was voor ons een lichtend voorbeeld.

Moeder, wij danken u. Wij geloven in uw Geluk. Wij weten dat gij wacht op ons allen. Wij kunnen of willen geen andere weg gaan dan de uwe. Want gij, met vader, blijft boven alles heilig.

De families Van Den Driessche, Faingnaert,
Haustraete en Van Elsuwé,
danken U van harte voor de blijken
van deelneming.

Druk. J. De Vleeschouwer, Nederbrakel