

Wie mij zal beleden hebben voor de mensen, dien zal ik
op mijne beurt belijden voor mijn Hemelsen Vader! (Luc. 14)



Zalige Gedachtenis

van

CYRIEL VAN DEN DRIESSCHE

echtgenoot van

CLOTHILDE ELEBAUT

geboren te St Maria-Oudenhove de 26 Januari 1880, en
godvruchtig overleden te Nederbrakel de 14 Juli 1949,
Voorzien van de H. H. Sakramenten der stervenden.

Hij was lid van den bond van het H. Hart, het Xaverianen-
genootschap en Voorzitter der plaatselijke Boerengilde en
lid van alle Katholieke Boerenorganisaties.



Zijn dood slaat een diepe wonde in ons hart, want hij
was een allerbeste Echtgenoot, een uitmuntende Vader,
een voorbeeldige Christen, Kostbaar is in 's Heeren ogen
de dood van zulke uitverkorenen. Hij leefde zovele ja-
ren onder ons als een treffend voorbeeld van den Kri-
sten man, die vol van geest van Geloof, het Katholiek
leven boven alles stelde, gans zijn gedrag nauw aan
zijn christelijke gevoelens aansloot en God en zijn Wet
over alle tijdelijke zaken als stelregels deed uitschijnen.
Hij geloofde niet alleen, maar beleed ook zijn geloof! Door-
drongen van een wel gepaste godsvrucht zacht en een-
voudig, streng voor zich zelve maar toegevend voor an-
deren, minzaam en gemoedelijk in zij omgang, vijand
van list en bedrog, is hij onder ons als een vreedzame
geest voorbijgegaan, Hij bezat daarbij een kostbaar erf-
deel: de vooruitzicht en de vooruitstrevende als flinke
Boer: eerst als gewoon lid, later als Bestuurslid en Voor-
zitter der plaatselijke Boerengilde, trok hij de anderen
mee naar de goede kant: de katholieke Sociale orga-
nisatie van de Boerenstand en wees hij zijn gildebroe-
ders en beroepsgenoten steeds de weg van de goede
voortgang: "Katholiek en modern zijn,!"

Lieve echtgenote en duurzame Kinderen, de slag die
U treft is hard, doch troost U, O. L. Heer heeft voor
alle wonden genezende balsem: Stelt dan altijd uw be-
trouwen op God en Hij zal uw beproeving met zijn be-
scherming verzachten. Ik bid voor U die over mijn
afsterven weent: Goede God, deze die gij mij geschonken
hadt, heb ik steeds in uw liefde bewaard, zorg er voor
dat ze nu niet van den weg des Heils afdwalen, bewaar
ze in uw vrede! Daarom blijft trouw aan uw christelij-
ke plichten, want dat allere is van tel bij O. L. Heer en
al het andere is vergankelijkheid en ijdelheid! — Geef mij
verder uw genegenheid met veel voor mij te bidden!
Vaart allen wel en leeft schoon! — God zegene U en
beware U! Tot weerziens, weldra, in 't Hemels Va-
derhuis!

H. Hart van Jezus, o. u. onzer!

De 4 akten voor den overledene a. u. b.

Mevrouw Cyriel VAN DEN DRIESSCHE, geboren
Clothilde ELEBAUT.
Heer en Mevrouw Jozef VAN DEN DRIESSCHE-DE
RIDDER en dochter Lucie;
Mejuffer Marie VAN DEN DRIESSCHE;
Heer Richard VAN DEN DRIESSCHE;
Heer Roger VAN DEN DRIESSCHE;
Heer Firmin VAN DEN DRIESSCHE;
De Familien VAN DEN DRIESSCHE, FONCK,
ELEBAUT en VAN CAUWENBERGE;

BEDANKEN,

Nederbrakel Druk, Wwe O. Surdiacourt