

Tevreden zijn dat is een gunst
tevreden schijnen is een kunst
tevreden leven is 't geluk
tevreden sterven is 't meesterstuk.

(G.G.)



Dankbare herinnering aan
MEVROUW
Elza VAN DEN DRIESSCHE

geboren te Sint-Maria-Lierde op
20 september 1909 en godvruchtig overleden
te Opbrakel op 4 oktober 1993,
voorzien van HH. Sakramenten der zieken.

de families

VAN DEN DRIESSCHE-VAN DAMME
zijn gevoelig voor uw blijken
van deelneming en danken U oprecht.

Namis: vrijdag 15 oktober 1993 om 19 uur.

Rouwl. Raoul bvba, Brakel - 055/42.24.49

Wij zijn maar als de blaren in de wind
ritselend langs de zoom van oude wouden,
en alles is onzeker en hoe zouden
wij weten wat alleen de wind weet, kind.

Veel liefde ging verloren in de wind
en wat de wind weet, zullen wij nooit weten
en daarom-voor wij elkander vergeten-
laten we goed zijn voor elkander, kind (A.R.B.)

De tot mijmering stommende dagen van de herfst
verwijzen met zekerheid naar de rijke
zonnige zomerdagen.

Ons aardse leven is zo kort en onzeker;
laten we daden stellen met eeuwigheidswaarde.

Elza had het zo begrepen en beleefd:
ze was een biddende, diep gelovige vrouw.
Haar zachte glimlach, de zorg van haar zieke broer,
haar vriendschap voor iedereen,
haar dankbare ogen, tintelend van tevredenheid,
zullen wij ons nog lang geheugen.

Met de stervende Jezus mag ze zeggen,
hopen ook wij eens te kunnen zeggen:
"alles is volbracht".