



Bid voor de zielerust van

EMIEL VAN DEN DRIESCHÉ

weduwnaar van IRMA TUIPENS

echtgenoot van MARIE MOREELS

geboren te Michelbeke op 8 oktober 1913
en na een langdurige ziekte overleden
op 6 februari 1991 in de St.-Elisabethkliniek
te Zottegem,
gesterkt door het sakrament van de zieken.

Tot wederzien,
Tot wederzien al waar,
Het moge wezen,
na lang – of korten tijd.
Misschien, in 't ongekend,
naderen.

(Guido Gezelle)

Marie Moreels, zijn echtgenote,
Zijn Kinderen en Kleinkinderen,

danken U hartelijk voor uw gebed
en blijken van deelneming.

Otte