

„Laat uw aanschijn lichten voor uw dienaar en red mij in uw barmhartigheid. Heer laat mij niet te schande worden, want ik roep op U...

(Communiezang van septuagesima)

†

IN VREDE RUSTE DE ZIEL

van de heer

Emiel, Victor Van den Driessche

echtgenoot van Mevrouw

Marie, Zoë Mincke

geboren te Michelbeke de 21 juni, 1886
en er godvruchtig en zacht in de Heer ontslapen,
de 16 februari, 1965, getroost en gesterkt
door de H.H. Sakramenten van de zieken.

Hij was lid van de Bond v. h. H. Hart.

♦♦♦♦♦

God, de Heer, had deze man begaafd met een sterk geloof, met een oprechte godsvrucht, met wijsheid en kracht. Als een trouwe, onvermoeibare dienaar heeft hij al deze gaven gebruikt om zijn Schepper te verheerlijken en voor zijn kinderen de weerspiegeling te zijn van zijn vaderlijke goedheid.

De Gever van alle goed zegende zijn noeste arbeid, gepaard met levendig godsvertrouwen: zijn kinderen omringden hem met eerbied en verknocht-heid, met tedere liefde en onophoudende bezorg-heid.

Hij was een goed mens. Goed zijn is begrijpen, fijn voelen, breed en mild oordelen, zacht en han- delbaar zijn en helpen overal waar men kan.

(Mgr. Cruysberghs)

Maandenlang ondermijnde de kwaal zijn sterk gestel, hij bleef geduldig en gelaten. Hij offerde bewust zijn lijden en dood op voor de redding van de zielen, in vereniging met het lijden en de dood van onze Verlosser, zijn Grote Meester en Godde-lijke Vriend. Was zijn leven schoon en rijk aan verdiensten, zijn zalig en stichtend afsterven was er de bekroning van.

Geliefde Echtgenote en dierbare Kinderen en Kleinkinderen, mijn taak heb ik op deze wereld met Gods hulp en zegen naar best vermogen volbracht. Hebt allen innig dank voor uw verkleefdheid en toewijding. Bewaart in onwankelbare getrouwheid alles wat ons heilig en dierbaar was. God, de Heer zegene en beware U allen in zijn liefde. Hemelse Vader, Gij hebt ons een beste echtgenoot en vader gegeven, U danken wij daarom.

Bemide Zusters, Familieleden en goede Vrien- den, verleent mij nog de troost van een goed gebed en tot bij O.L. Heer in de Hemel.

Heer, wij vragen U aan uw dienaar, het loon der getrouwen.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid. 300d.a.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

†

De families VAN DEN DRIESCHE
MINCKE
HAUSTRAETE
DE VLEESCHOUWER

danken innig om uw gebeden en om uw
blijken van deelneming.

Uitg. Mw L. DeVleeschauer-Coppens